



Hartelijk welkom bij de fysieke en/of online viering van onze wijkgemeente.

Pastores:

Ds. Jan van der Wolf

M 06 - 38 63 62 93

E jtvanderwolf@gmail.com

Beschikbaar: ma. t/m vr.

Ds. Els van der Wolf-Kox

M 06 - 38 63 62 92

E evanderwolfkox@gmail.com

Beschikbaar: ma., di., do. en vr.

Collectes kunt u overmaken op:

NL66 RABO 0373 7129 01

t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid

o.v.v. het collectiedoel

Redactie Nieuwsbrief PWZZ

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u aanleveren via: pwzz.nl/nieuwsbrief

Voor de volgende Nieuwsbrief de kopij **uiterlijk de woensdag ervoor, vóór 18.00 uur insturen.**

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet digitaal, stuur dan een bericht naar nieuwsbrief@pwzz.nl

Live of later de dienst meebeleven doe je via het **YouTube kanaal** of via de **Kerkomroep**

Rijden naar de Regenboog

Mensen die zondags niet zelfstandig naar De Regenboog kunnen komen, kunnen worden opgehaald.

Bel dan even met Niesje van Dam,

M 06 - 17 73 46 53 of met Peter van den Broek, T 079 - 321 43 91 en het wordt geregeld.



Eredienst

zondag 2 maart 2025

Voorganger: Ds. Marijke Gehrels

1^{ste} Schriftlezing: Ezechiël 13:7-16

2^{de} Schriftlezing: Lucas 6:46-49

Liederen:

- ♪ LB 22: 2
- ♪ LB 22: 11
- ♪ LB 825: 1, 8
- ♪ LB 25: 2, 10
- ♪ LB 313: 1,3 en 4
- ♪ LB 905: 1, 4
- ♪ LB 425
- ♪ 'Amen'

Bij de dienst

Mijn naam is Marijke Gehrels, ik ben 61, en ik ben dominee in De Aarkerk in Ter Aar. Het is mijn tweede gemeente. Ik woon zelf niet in Ter Aar, maar in Amsterdam, op een boerderij aan de rand van de stad, samen met mijn man, hond, kat en twee geitjes.

In deze dienst, de laatste voordat de Veertigdagentijd begint, staat het thema bouwen centraal. Waar bouw je op? Wat is ons fundament?

We lezen de bekende woorden over het huis bouwen op zand of op een rots uit Lucas 6:46-49.

Daarbij lezen we ook een tekst uit Ezechiël 13:7-16, omdat de mensen die het verhaal van Jezus hoorden hieraan gedacht zullen hebben. Met deze tekst erbij krijgen de woorden van Jezus extra diepgang

Collecten

1^{ste} collecte:

Egypte – Huiselijk geweld bestrijden
Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe.

De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Met steun van Kerk in Actie traint ze kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het

beschermen van de jonge generatie tegen geweld en misbruik.

2^{de} collecte: Wijkwerk

Dienst volgende week

Tijdens de eerste zondag in de Veertigdagentijd maken we samen met de kinderen een begin aan een serie 'tuin-verhalen'. We lezen in Genesis 2 hoe God in het oosten een tuin plant en daarin de mens plaatst. Het lijkt allemaal prachtig. Maar er ontbreekt één ding: de mens vindt geen helper die bij hem past. (letterlijk: die als een tegenover is) God voorziet daarin en de mens roept uit: 'eindelijk één gelijk aan mij'.

Een oerverhaal over hoe de mens bedoeld is: als een relatie wezen. Wat veel verder gaat dan het hebben van een liefdesrelatie. Dries Piening en Marije Verheijke zullen met en voor ons muziek maken en ds. Jan van der Wolf is de voorganger.

Begin de dag met stilte

Op maandagmorgen 3 maart is er weer christelijke meditatie, een uur van stilte en gebed, onder leiding van ds. Els van der Wolf. Vanaf kwart voor 10 staat de koffie klaar, om 10 uur beginnen we met een korte uitleg. Daarna zoeken we de stilte op. Welkom, ook als je dit nooit eerder gedaan hebt!

Kruismeditaties

Vanaf 11 maart op dinsdagavond In de Veertigdagentijd is er in De Regenboog iedere dinsdagavond een meditatie rond één van de kruiswoorden van Jezus. Deze intensieve route helpt je om stil te staan bij het lijden in de wereld en het lijden van Christus. Vanaf 19.15 uur is de kerkzaal open. Bij binnenkomst zoek je in stilte je plek in de kring. Er klinkt zachte muziek. Precies om 19.30 uur start de meditatie (dus kom op tijd!). Iedere week staat een ander kruiswoord van Jezus centraal. Om 20 uur eindigen we met een zegenbede en gaat ieder in stilte naar huis. Data: 11 mrt, 18 mrt, 25 mrt, 1 apr, 8 apr en 15 apr. Iedereen is welkom. Je hoeft geen lid van een kerk te zijn of ervaring te hebben met mediteren om mee te kunnen doen. De bijeenkomsten zijn los te volgen,

maar wie geregeld meedoet, zal merken dat de beleving intenser wordt. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Leiding en info: Ds. Els van der Wolf-Kox, M 06 - 38 63 62 92 (ook whatsapp) E evanderwolfkox@gmail.com

Save the date

Zondagmiddag 16 maart om half 4 is er weer Kerk op Schoot. Gericht op kinderen van 0 t/m 4 jaar samen met hun (groot)ouders. In een speelse viering beleven we een Bijbelverhaal. Dit keer gaan we op zoek naar het schaap. De viering met eenvoudige liedjes en allerlei belevingsgerichte elementen duurt een klein halfuurtje. Daarna is er iets te drinken en ruimte om nog even te spelen (voor de kinderen) en met elkaar te praten. Kom en neem gerust iemand mee! Kerk op Schoot wordt geleid door Maria Pronk, Mandy v.d. Ster en ds. Els van der Wolf.

Maaltijden in de 40-dagentijd

De oecumenische eenvoudige maaltijden worden dit jaar gehouden op de woensdagen 12 en 26 maart en 9 april, aanvang 18.00 uur in de Regenboog, gevolgd door een korte vesper. Vanaf zondag 2 maart liggen er formulieren in de hal van de kerk waarop u zich kunt opgeven. Opgave kan ook via:

E barry.noorloos@gmail.com
M 06 – 83 91 56 72.

De netto-opbrengst gaat naar Nationaal Fonds Kinderhulp en naar Moldavië. *Werkgroep Diaconie*

Veertigdagen kalender

Er zijn nog Veertigdagenkalenders beschikbaar. Meer info in de vorige Nieuwsbrief. Bij de uitgang is de kalender verkrijgbaar voor € 1,-.

Paasgroetenactie

Denkt u eraan de Paasgroeten mee te nemen. Met Pasen worden Paasgroeten uitgereikt in de kerkdiensten in de gevangenissen in Nederland. Op de dubbele Nederlandstalige kaarten vragen wij u alleen uw naam op deze kaart te zetten, dus geen

adres of woonplaats, wel evt. een bemoedigende tekst en op de aangehechte kaart alleen een postzegel te plakken. Er zijn ook nog enkele Engelstalige kaarten. Op deze kaart een Engelse tekst met alleen uw naam, hierop hoeft geen postzegel. U kunt de kaarten uiterlijk op 9 maart inleveren, zodat wij deze gezamenlijk naar Utrecht kunnen verzenden.

Verbouwplannen Regenboog

Op zondag 16 februari 2025 is de gemeente bijgepraat over de verbouwplannen van de Regenboog. De belangrijkste veranderingen zijn ten eerste dat de keuken groter wordt en een bar/uitgifte punt krijgt in de Pelgrimszaal. Daarnaast wordt het wc-blok vernieuwd. Hierbij is het nog open of er 2 of 3 gender-neutrale toiletten komen. Tot slot wordt de entree wat groter door een uitbouw naar buiten, eventueel met schuifdeuren.

De kosten van de huidige verbouwplannen komen uit op circa € 500.000.

De Algemene Kerkenraad (AK) is positief over de verbouwplannen. Zuid gaat verder in gesprek met de AK welk deel van de kosten gedekt gaan worden uit de verkoop-opbrengsten van de Pelgrimskerk en (straks) de Oase.

Zuid is financieel solide en wil graag haar eigen reserves benutten voor het aanhouden van de formatie van de pastores.

Een uitgebreidere samenvatting inclusief impressies kunt u vinden op het afgeschermdede gedeelte van onze website.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mij. Henry van der Wiel; E kerkrentmeester@pwzz.nl

Statiegeld

De statiegeldactie van Anton Bood vorige heeft € 8,40 aan blikjes en flesjes en € 30,- extra aan giften opgeleverd. Intussen heeft Anton al in

totaal bijna € 800,- opgehaald voor zijn deelname aan de Alpe d'HuZes. Dank voor alle support. Meer info (ook over meer inleveren) E antonenannelies@ziggo.nl

Oeps - Seniorensoos Oase

Per ongeluk stond er vorige week een onjuist tel nr van Thea Heemskerk op de nieuwsbrief, bij de oproep voor assistentie. U kunt Thea het beste bereiken via M 06 – 16 38 87 11. Op maandag 3 maart om 14.00 u. komt iemand van de egeelopvang iets vertellen. Welkom in De Oase (Kerkenbos 8)!

Wij van Zuid

Bloemengroet

De bloemen gaan deze week naar:

Dhr. Gerard Vinke.
Van harte beterschap toegewenst

Mw. Suze Nomes.
Groet en bemoediging

Voor het wegbrengen van de bloemen kunt u terecht bij de dienstdoende ouderling, Sofie v.d. Linden:

E svdlinden@pangeagroep.nl
M 06 – 53 52 94 62

Meeleven

Gerard Vinke heeft in het ziekenhuis gelegen vanwege een dubbele longontsteking en influenza. Het herstel zal nog wel de nodige tijd vragen.

Verjaardagen 80+

2-3 Mevr. M.H. Lindeman, 82 jaar.
3-3 Mevr. H.J. Jansen, 86 jaar.
5-3 Mevr. B. van Dam-Mantel, 89 jaar.
5-3 Dhr. J. Massaar, 87 jaar.
8-3 Dhr. J.C. van Boven, 84 jaar .
Allen van harte gefeliciteerd!!

Weekagenda

03-03	09.45 u.	Regenboog	Christelijke meditatie	Onderwerp: Begin de dag met stilte
03-03	14.00 u.	Oase	Seniorensoos	Iemand van de egeelopvang komt vertellen.
04-03	16.30 – 17.30 u.	Oase	Afhaal Klaver-4-Maaltijd	Opgeven bij Ria van Dam: M 06-49 85 45 26 of via E mtderuiter48@gmail.com Uiterlijk op maandag 3 maart voor 20:00 uur

Meer informatie over de agenda kunt u vinden op de website www.pwzz.nl en in de app 'Wij van Zuid'.